



07-02-2025 - nr. 6

Kalender:

- Vrijdag 7 februari rapport mee naar huis.
- Week 7 spreekweek
- Week 8 voorjaarsvakantie
- Dinsdag 4 maart groep 3 en 4 naar Veenkoloniaal Museum in Veendam
- Donderdag 6 maart groep 5, 6, 7 en 8 naar Veenkoloniaal Museum in Veendam
- Donderdag 17 april, witte donderdag: paasviering, paaslunch → alle leerlingen om 14.00 uur vrij.

Spreekweek

Vandaag krijgen alle kinderen hun rapport mee naar huis.

We hopen alle ouders/verzorgers volgende week weer te spreken over de ontwikkeling van uw kind(eren). De leerlingen uit groep 7/8 zijn ook aanwezig bij de gesprekken.

Grieggolf

De afgelopen periode hebben we te maken gehad met ziekte van leerlingen en leerkrachten. Gelukkig konden met wat aanpassingen de kinderen gewoon naar school. Hierdoor hebben personeelsleden extra gewerkt.



Parro

Als uw kind ziek is, wilt u dat melden in Parro?

Mocht u een bericht aan de leerkracht willen sturen dan kan dat via de knop 'gesprekken'.

Klik op het rode plusje, kies voor kindgesprek met de leerkracht en kies voor de leerkrachten van uw kind.

Groep 1/2 → Willy Wubs en Miriam Stuit

Groep 3/4 → Erna Wilting en Heidi Scheltens

Groep 5/6 → Roelianne Wilzing en Janneke Smit

Groep 7/8 → Heleen Harms en Miriam Stuit

De leerkrachten zijn op hun eigen werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur bereikbaar via Parro.



Kind op maandag/burgerschap

Over geloof kun je intelligente en ingewikkelde dingen zeggen. Maar je kunt er ook iets van laten zien; misschien maak je dan wel méér duidelijk dan met uitgebreide theorieën. In het oude Israël bestond al eeuwenlang de gewoonte om elk jaar met Pesach naar Jeruzalem te gaan. Van overall



gingen de pelgrims op weg naar de stad. Terwijl ze op weg waren, lieten ze al lopend zien wat geloven kan zijn: geloven is op weg gaan om God te ontmoeten. Samen met anderen, zingend van geluk, en soms ook zuchtend omdat de weg lang en zwaar is. Wie naar Jeruzalem ging, ging dus niet alleen van a naar b; hij of zij liet heel concreet zien wat geloven is.

In de veertigdagentijd lezen we uit het evangelie van Lucas. Dat evangelie is een reisverhaal. We horen hoe Jezus op weg gaat naar Jeruzalem om Pesach te vieren: Hij voegt zich in het spoor van al die andere pelgrims. Gods Zoon kwam blijkbaar niet alleen op aarde om aanbeden te worden; Hij kwam ook om op weg te gaan. In de verhalen horen we hoe Jezus andere mensen ontmoet en meeneemt op zijn weg. In Jeruzalem wordt Jezus als een koning binnengehaald, maar later wordt Hij gearresteerd en sterft Hij, om op de derde dag op te staan. Dat laat iets heel bijzonders zien: de weg die Jezus gaat, eindigt niet in de nacht. Zijn weg gaat verder, want God gaat verder met mensen.

Het thema deze veertigdagentijd is: een weg die verder gaat. Met kinderen verkennen we hoe je op kleine schaal kunt ervaren dat het leven verder kan gaan, ook nadat het moeilijk is. Dan is het Pasen in het klein!

Leerlingenraad

Alle kinderen van onze school hebben iets geschreven of getekend voor de toekomst van Alteveer. Donderdag 27 februari hangen we alles in de Drijscheer en komt de burgemeester alles in ontvangst nemen.

Medezeggenschapsraad

Woensdag 12 februari 8.30 uur staat de volgende vergadering gepland.

De afgelopen vergadering spraken we over de tekorten binnen het onderwijs. Binnen onze school hebben we gelukkig nog nooit een groep naar huis moeten sturen, maar dat zal in de toekomst wel kunnen gebeuren. Ook spreken we over de optie van ruilen van dagen. Juf A kan wellicht morgen wel extra werken, maar wil dit niet extra uitbetaald krijgen maar een andere keer vrij. De tijd voor tijd optie. Door ook op die manier te werken, voorkom je dat ouders op het laatste moment te horen krijgen dat hun kind niet naar school kan vanwege ziekte. Dit landelijke thema zal onze aandacht blijven houden.

Heeft u suggesties voor één van onze commissies dan kan dat per brievenbus of bij de commissieleden aangegeven worden. De brievenbussen staan bij de hoofdingang.

Namens de MR: Gemma Veldman, Margré de Boer, Annemieke van der Linden, juf Miriam.



Kunst en cultuur

Twee leuke mededelingen wat betreft kunst en cultuur. Op dinsdag 4 en donderdag 6 maart hopen we met groep 3/4 en 6 t/m 8 naar het Veenkoloniaal Museum in Veendam te gaan. We zullen die dag met de bus gaan. Met het project Culturele Mobiliteit helpen we scholen met het organiseren van de reis naar één van de grote musea of erfgoedinstellingen in Groningen of Drenthe. Dankzij financiële steun van de provincie Drenthe, provincie Groningen en de meeste Groninger gemeenten kunnen we de kosten elk jaar weer laag houden.

Groep 5 t/m 8 is druk bezig met de (oorlogs)geschiedenis van Alteveer. Ze zullen alvast een tipje van de sluier oplichten. Het doel is om kinderen meer te leren over hun eigen omgeving op een eigentijdse manier.



Beumesweg 104 De landbouwschool.

Onze school was vroeger een landbouwschool. Toen heette de school al De Höchte. We gingen naar meneer Slagter om te vragen wat ze deden op school. Meneer Slagter heeft ook een klasgenoot die meneer Moed heet. Ze waren 13 jaar toen ze daar op school zaten. Ze leerden plantkunde. We hebben foto's gezien van de eerste trekkers (een autotrekker) en meneer Moed speelde nog op de mondharmonica en wij zongen mee.

Groetjes van Leona, Duran en Liam



Beumesweg 61 Bakkerij Muntinga



Bakkerij Muntinga was een bakkerij in Alteveer. We hebben een mail gestuurd naar mevrouw Roelfsema met vragen. Toen kwam ze bij ons op school. Wij hebben foto's van Anja Roelfsema gekregen en gefotografeerd voor ons project. De bakkerij was in de tijd van 1920-1975. Nu zit in het huis waar de bakkerij zat, een schoonheidsspecialist. Ze bakten broodjes, taarten en koekjes. Anja's opa, Egbert

Muntinga, had in de jaren 1920 een bakkerij in Onstwedde aan de Hardingstraat. Toen zijn zoon, Abel Muntinga trouwde in 1933, gingen ze naar Alteveer.

Groetjes van Thijmen, Mels, Vince en Thijs

Beumesweg 86 Smederij Boels



We hebben filmpjes gemaakt op stopmotion en I-movie die kunt u nog niet bekijken. Dat is nog een verrassing. Een klasgenoot, Minke, woont nu in het huis en we hebben foto's van haar gekregen.

Zo begint het meestal.



Na een poosje is ie klaar. Eigenlijk bijna want hij moet nog afkoelen AU! dat doet zeer.
Groetjes van Minke, Fleur en Evy

Beumesweg 131 Garage Frits de Boer

Speelgoedwinkel Noordennen was vroeger een autogarage. Daar maakten ze auto's en ze haalden stro op bij boeren. Vroeger waren er 3 garages in Alteveer.

Beumesweg 95 Garage Drenth

Beumesweg 131 Garage Frits de Boer

Beumesweg 162A Garage Wijnholds, vroeger garage Roskamp

Nu is er nog 1, maar voor hobby. Wij wilden meer weten over garage De Boer in Alteveer. We hebben een mailtje met vragen gestuurd naar mevrouw de Boer. Ze heeft ons een mail terug gestuurd.

Groetjes van Wouter, Daan en Djay-Djay



Beumesweg 160A – Kapsalon Zuidema

Hoi wij zijn Esmee, Sofie en Yusira

Wij zijn bezig met het onderwerp Oud Alteveer met school. Wij hebben kapper gekozen, super leuk. In de oude Alteveer waren meer kappers.

We gingen naar een mevrouw die vroeger kapster was. Ze heet mevrouw Zuidema. Ze liet ons een ouderwetse föhn (droogkap) zien, een wasbak waar vroeger de haren van klanten in werden gewassen en kappersspullen. Ze vertelde dat ze 1 werknemer in dienst had toen die tijd. Ze vertelde ook dat ze 2 aparte kamers hadden voor jongens en meisjes. We hebben haar een paar vragen gesteld en mochten foto's maken. Ook hebben we oude kappersboeken gekregen.



Nieuwsbrief - cbs De Höchte



Groep 7/8 heeft veel informatie gezocht over de oorlog en de bevrijding in Alteveer en heeft dit verwerkt in een stopmotionfilmpje. In de volgende nieuwsbrief maken we weer iets meer van onze plannen bekend.

Activiteitencommissie

Donderdag 17 april vieren de kinderen het paasfeest met elkaar. Als activiteitencommissie organiseren wij een paaslunch voor alle kinderen. We eten dan met elkaar en de kinderen zijn dan om 14.00 uur vrij.

Namens de activiteitencommissie:

Annemieke (moeder Fleur, Roos), Suzanne (moeder Ruben, Thijmen en juf Willy)

Openingstijden schoolbibliotheek:

Dinsdagmiddag vanaf 13.00 uur groep 0 t/m 8.

Gymtijden

Maandagmiddag: groep 5/6 en 7/8

Woensdagochtend: groep 3/4

Vrijdagochtend: groep 0/1/2 en groep 3/4

Vrijdagmiddag: groep 5/6 en groep 7/8

Schoolmaatschappelijk werk Welstad

Mijn naam is Annemieke Kok, ik ben werkzaam als buurtmaatschappelijk werker en schoolmaatschappelijk werker bij Welstad.

Ik ben een aantal uren op de Höchte aanwezig.

Heeft u vragen of loopt u tegen dingen aan in de ontwikkeling van uw kind op school of thuis? Dan kunt u dit uiteraard altijd met de leerkracht van uw kind bespreken.

Nieuwsbrief - cbs De Höchte

U kunt ook via de leerkracht of de intern begeleider in contact komen met mij, wij kunnen dan samen bespreken wat Welstad voor u kan betekenen of we kunnen gewoon van gedachten wisselen over uw situatie. Zonder verplichtingen, laagdrempelig en makkelijk beschikbaar maatschappelijk werk op de school van uw kind.

Indien wenselijk kan ik de leerkrachten ondersteunen en/of adviseren bij sociaal emotionele problemen van leerlingen.

Vanaf heden ben ik wekelijks aanwezig op de **dinsdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur**.

Heeft u vragen en/of opmerkingen? U kunt mij bereiken via de leerkracht van uw kind of per mail: a.kok@welstad.nl

